

Deze maand in de Nieuwsbrief:

- Weer eens wat anders (Arie Slob)
- Van het bestuur
 - * Omzien naar elkaar
 - * Uitjes en bijeenkomsten
 - * Van de bestuurstafel
 - * Van de penningmeester
 - * Van de ledenadministratie
- Website en Facebook van de PCOB.
- Column; bericht van Roos

Weer eens wat anders

Als bestuur zijn wij van mening, dat we als PCOB-afdeling geen mini-kerk zijn, maar we zijn wel een in ieder geval christelijk geïnspireerde vereniging. Voor heel veel mensen is dit een lastige periode, door het missen van de zo vertrouwde contacten tussen ouders, kinderen en kleinkinderen en anderen die ons heel dicht bij staan. We lezen en horen ook van mensen, die deze periode so wie so als heel lastig ervaren en mensen, die vrezen voor de toekomst. Hoe ziet deze toekomst er straks uit, blijven we leven in een anderhalvemetersamenleving (mooi woord voor scrabble!) of wordt de soep niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend?

Toch geloof ik in hoop voor de toekomst, geloof in de almacht van God die eens dit virus zal doen stoppen, maar dan wel op Zijn tijd. Waarop mogen we die hoop baseren? Wat mij persoonlijk betreft b.v. op Psalm 23, ik citeer uit de Bijbel in Gewone Taal. Zo lees ik: De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb. Wat een geruststellende gedachte. Kent u schaapherder Huug Hagoort, die met zijn schapen nogal eens langs de Provincialeweg loopt, wat zorgt hij goed voor zijn schapen. Zoveel meer zal de Heer dat voor ons doen. De Psalm gaat verder: Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt naar groen gras en fris water. Bij de Heer ben ik veilig. Hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is Hij. Wanneer we dat mogen geloven kunnen we de hele wereld toch aan. Een laatste vers: Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen. Want U bent bij mij Heer. U beschermt me, U geeft mij moed. Is dat

niet hoopvol? Ik hoop uit de grond van mijn hart, dat ik de hoop, die ik op deze Psalm baseer met u mag delen. Het ga u goed, Gode bevolen!
Mr. Arie Slob, voorzitter.

Van het Bestuur

Omzien naar elkaar.

Jarig in de maand juli

01 juli, 83 jaar, dhr. J Dukel, Parrallelweg 118, 3371 GE Hardinxveld-Giessendam.

02 juli, 75 jaar dhr. L Post, Bovenkerkseweg 51, 3381 KA Giessenburg.

11 juli, 85 jaar, dhr. D.C. van Dijk, Prins Bernhardlaan 4, 3381 AV Giessenburg.

13 juli, 80 jaar, mevr. N. de Kuiper-Muilwijk, Doetseweg 73, 3381 KE Giessenburg.

18 juli, 90 jaar, dhr. G.W. Meijer, Mollenburgsewg 19, app.40, 4205 HA Gorinchem

24 juli, 76 jaar, mevr. N.C. de Waard-Klop, Binnendamseweg 46, 3381 GC Giessenburg.

24 juli, 78 jaar, mevr. H.J. v.d. Koppel, Prins Bernhardlaan 2, 3381 AV Giessenburg.

28 juli, 86 jaar, mevr. J.W.P. de Vries-Brouwer, Dorpsweg 60, 4223 ND Hoornaar.

29 juli, 81 jaar, mevr. M Aantjes-Stolk, Wetering 38, 3381 DL Giessenburg.

29 juli, 78 jaar, mevr. E.G. Kraijo-Niewenhoff, Apollostraat 13, 3371 XB Hardinxveld-Giessendam.

31 juli, 83 jaar, mevr. H.C. Donker-Westeneng, Binnendamseweg 20, 3381 GC Giessenburg.

Wij wensen ieder die hierboven zijn genoemd een fijne dag toe en Gods zegen voor het komende jaar.

Zieken

Mevr. T. de Kreij, van Delftstraat 42, 3381 BH Giessenburg, kwam lelijk ten val. Ze brak hierbij haar pols. Ze is in het ziekenhuis geopereerd. Er is een pin in gezet, hierna mocht ze weer naar huis.

Met de heer C. van Houwelingen, Boverkerkseweg 52, 3381 KC Giessenbueg, gaat het redelijk. Wel wordt er regelmatig vocht achter zijn longen weggehaald. Binnenkort start hij met chemotherapie.

De heer J.H. Broere, Muisbroekseweg 3, 3381 KM Giessenburg, kreeg minder goed bericht. De therapie haalde niets meer uit. Hij is uit behandeld.

We wensen alle zieken thuis of die elders verpleegd worden heel veel sterkte en Gods onmisbare nabijheid toe.

Lief en leed

Weet u in uw omgeving zieken, geeft hen door.

Zijn er jubilarissen, laat het ons weten.

Piet en Tera Donk, Neerpolderseweg 72b nr. 47, 3381 JT Giessenburg.

mail: pietentera@hotmail.com, telf.0184-652670.

Met vriendelijke groet

Uitjes en Bijeenkomsten.

Beste mensen

Geen hoopvolle berichten qua de dagtocht, deze kan helaas ook niet doorgaan. Met het idee van anderhalve meter afstand in een bus zitten, dat zie ik niet gebeuren. Het neemt ook een stuk gezelligheid weg, je kan als vriendinnen niet naast elkaar zitten, en er zouden meer als één bus ingeschakeld moeten worden om die afstand te bereiken, wat ook weer een kostenplaatje met zich meebrengt. En heel de dag een mondkapje op, daar zal menigeen ook niet blij van worden. Wie weet gaat het volgend jaar wel door, we moeten de moed niet verliezen!

Programma 2020-2021

Hier wordt momenteel nog niet aan gewerkt, we wachten op meer vrijheid.

Oplossing puzzel.

1 Voetzoeker. 2 Breipatroon. 3 Het geloof zwart op wit. 4 Povlakte. 5 Flikvlooiën. 6 Loopgraaf. 7 Luchtkoker. 8 Spektakel. 9 Schijnheilige. 10 Uitzonderlijk. 11 Ksiepoesnetnie. 12 Briljantje. 13 Karnaval. 14 Vleugelmoer. 15 Wentelteefje.

Voor u gelezen.

Tijdens een staatsbezoek van de toenmalige president van Rusland, Gorbatsjov, werd er zoals gebruikelijk aan het eind van het bezoek een staatsbanket gegeven. Natuurlijk was Lubbers daar als premier ook bij aanwezig, en zijn plaats was natuurlijk naast Gorbatsjov.

Op een gegeven moment, ze tafelden al een poosje, ziet Lubbers dat Gorbatsjov op een slinkse manier een lepel in de linker zak van zijn kostuum laat glijden. Nu was dat natuurlijk geen gewoon bestekje van IKEA, maar voor deze gelegenheid was het gouden bestek gebruikt. Lubbers dacht: ‘Kijk, die Gorbatsjov heeft verstand van edelmetalen’, en Gorbatsjov dacht: ‘Lepels en messen genoeg naast m’n bord, dus die ene missen ze niet. ’Onze Ruud dacht even na en kwam op het lumineuze idee ook zo’n lepel te ontvreemden, Gorbatsjov een gouden souvenir, dan ik ook, dacht hij.

Maar met dat hij dezelfde lepel naast z’n bord wil pakken, stoot hij per ongeluk met die lepel tegen een van de kristallen wijnglazen. Iedereen weet dan wat dat betekent, want die persoon wil enkele woorden tot de gasten richten. En dan komt toch de echte premier voor de dag, want hij improviseert ter plekke, onvoorbereid, een speech.

Lubbers stond gelijk op en zei: “Zeer geëerd publiek, het ambt van premier is af en toe best wel eens moeilijk, dat zal mijn collega Gorbatsjov ook ervaren. Soms moet je een beetje kunnen goochelen, zeg ik wel eens. Nu was dat vroeger, toen ik nog geen premier was, al een hobby van me en daar heb ik altijd veel gemak van gehad, ook in de politiek. Ik zal u een staaltje van mijn goochelkunst laten zien. Ziet u bijvoorbeeld deze lepel (en hij stak voor iedereen zichtbaar de lepel, die hij in z’n zak had laten willen verdwijnen, in de lucht. Nu moet u eens opletten wat ik ga doen. Deze lepel steek ik in de linker zak van mijn colbert en ik haal deze lepel weer bij mijn collega

Gorbatsjov uit de linker zak van zijn colbert.’ En de daad bij het woord voegend volbracht hij deze goocheltruc’.

Hier nog een bericht.

Een dagje vrij?

Dus jij wit een dagje vrij? Besef je eigenlijk wel wat je vraagt? Een jaar heeft 365 dagen waarop gewerkt kan worden.

Er zijn 52 weken per jaar waarin je al 2 dagen per week vrij bent, er blijven dan nog 261 dagen over.

Per dag werk je 16 uur niet, wat gelijk staat aan 170 dagen, zo blijven er nog 91 dagen over.

Ieder dag besteed je 30 minuten aan het drinken van koffie, per jaar is dat 23 dagen, waardoor er nog meer 68 dagen overblijven.

Daarnaast heb je een uur lunchpauze per dag, wat gelijk staat aan 46 dagen. Zo blijven er nog 22 dagen over om te werken.

Normaal gesproken ben je 2 dagen per jaar ziek, zodat er nog 20 dagen overblijven.

We hebben 5 verplichte feestdagen per jaar, wat het aantal werkbare dagen reduceert tot 15.

Daarvan geven wij je met een royaal gebaar 14 dagen vakantie, waardoor er nog maar 1 dag overblijft om te werken,

En jij wilt die ene dag vrij?????!!!!!!!

Hartelijke groetjes van Coby

Van de Bestuurstafel.

We prijzen ons gelukkig om juist in deze bijzondere tijd van het voorjaar te genieten, maar het gemis aan de “normale” contacten en bijeenkomsten haalt de glans toch wel een beetje van het leven af, althans zo vergaat het mij.

Van harte hoop ik dat u de moed er in kunt houden wat alle beperkingen betreft, maar vooral hoop ik dat u gezond zult blijven!

Uit de digitale Nieuwsbrief heb ik het volgende voor u kunnen halen:

Brieven aan elkaar

Wat is er leuker dan een brief of kaart op uw deurmat te vinden? Maar niet iedereen heeft een familielid of vriend om brieven mee te schrijven. Heeft u behoefte aan een penvriend(in)? Of kent u mensen die niet zo digitaal zijn maar wel graag contact houden via brieven? KBO-PCOB koppelt mensen die graag met elkaar willen schrijven. We hebben al veel reacties binnen, het is mooi om te zien dat veel mensen gehoor geven aan de oproep.

Mail ons voor het inschrijfformulier voor Brieven aan elkaar of bel naar 030-3 400 600.

Praat en denk na over wat u wilt, juist nu

Praten en nadenken over wat u belangrijk vindt in uw laatste levensfase is van groot belang. Welke zorg wilt u? Welke andere dingen vindt u belangrijk? Het geeft u en uw naasten rust als u weet wat uw wensen zijn. Samen hierover praten helpt. Ook uw huisarts kan daarbij helpen. Maar ook een pastor, dominee of geestelijk verzorger kan met u hierover in gesprek gaan.

Corona

Ook nu we geconfronteerd worden met het coronavirus is het nadenken over wat u wel of niet wilt als u ziek wordt urgenter geworden. Er zijn veel mogelijkheden voor corona patiënten, zoals behandeling op speciale afdelingen, zorghotels en natuurlijk thuis. Maar het gaat niet alleen om de medische kant. Het gaat ook om vragen als hoe ver wil ik gaan met behandelen? Kan ik behandelingen nog wel aan? Maar ook vragen als hoe wil ik afscheid nemen of hoe regel ik mijn nalatenschap, zijn erg belangrijk.

Ondersteuning

Het is niet makkelijk het gesprek hierover aan te gaan. Het gaat om gevoelige zaken. Toch is het belangrijk om hierover na te denken en dit te delen met uw naasten. U hoeft dit niet alleen te doen. Doe het samen met de mensen die voor u belangrijk zijn en maak gebruik van de ondersteuning die er is.

Een goede zomer toegewenst en met vriendelijke groet,

Met een vriendelijk groet, Meta de Groot-Nagel, secr.

Van de Penningmeester.

Ook voor deze uitgave heeft de penningmeester geen mededelingen

Met de groeten van Wim van der Ham.

Van de ledenadministratie.

Van de ledenadministratie zijn er geen mededelingen

Met vriendelijke groet, Arie de Jong.

Website en Facebook van de PCOB

Kijk op de website en Facebook pagina voor nog meer informatie.

Foto's en opmerkingen die u wilt plaatsen geeft u door aan bestuurslid Arie de Jong.

De PCOB op de website: <https://www.pcob-giessenlanden.nl/>

en op Facebook: PCOB Giessenlanden .

Column

Waakvlam

Wie zou ooit bedenken dat we met een bocht om elkaar heen moeten lopen?

De uit zuid Europa overgewaaid 3 zonen ter begroeting zijn voorgoed ter ziele.

Met onze onbegrensde mogelijkheden drastisch ingedamd worden prioriteiten herzien. Het is confronterend en dwingt tot inventariseren.

Huisgenoten, echtgenoten beseffen hoe zeer ze op elkaar aangewezen zijn.

We weten ons geliefd door God die zielsveel van ons houdt. Maar ook van zijn schepping. ‘Hij zag dat het zeer goed was’ Gen.1:31

‘Gij hebt ons *bijna* Goddelijk gemaakt’ Ps 8. Bijna ja... maar niet helemaal.

De bomen groeien tot in de hemel, the sky is the limit, ja zelfs die niet. Is de limiet misschien overschreden? We zijn met absoluut niets te stoppen dan wanneer ons eigen hachje geraakt wordt. Wereldwijd. Verwachten we dat de Schepper in oneindige liefde vol ontferming als een doetje toekijkt hoe zijn schepping om zeep geholpen wordt? Wij houden de adem in, terwijl de planeet herademt. Er is onnoemelijk veel lijden, toch lijdt God mee, leed voor ons Goede Vrijdag. Is door lijden heen met ons....

Met een kussentje op het aanrecht, schuin voor het raam, volg ik de verrichtingen van een paartje ijsvogels, die een holletje in de tegenoverliggende slootkant tot nest verkozen hebben. Ik zit 1^e rang, koffie bij de hand.

Het maakt me eerbiedig, bijna devoot. Juist in deze tijd. Van het gaspitje verspreidt een pan stoofperen de geur van tevredenheid, al is deze bitterzoet. Alles met een verdrietige ondertoon. We leven op de waakvlam, maar de lucht is de afgelopen vijftig jaar niet zo schoon geweest, zo ongerept blauw. Ik zie bloesem in de bomen, koeien in de wei en er zoemt een enorme hommel. De karekiet is terug in het riet, dus ook de koekoek weer present, En dan die kikkers! Een schitterend zomerorkest, dagelijks gratis te beluisteren. Met in de hoogste boomtak de merel als onbetwist concertmeester.

Roos.

Bestuur:**Voorzitter:**

Mr. Arie Slob
tel. (0183) 58 13 31
email: mrarieslob@hetnet.nl

Secretaris:

Meta de Groot-Nagel
tel. (0184) 769032
email: mdegrootnagel@gmail.com

Penningmeester:

Wim van der Ham
tel. (0183) 582521, Bankrek nummer NL07RABO0130717517
t.n.v. PCOB Afd. Giessenlanden
email: wvdham@hotmail.nl

Ledenadministratie:

Arie de Jong
Tel. (0184) 634824,
email: jong.terlouw@hetnet.nl
Tevens vaste contactpersoon voor het plaatsen van berichten
en foto's op de website <https://www.pcob-giessenlanden.nl/>
en Facebook: PCOB Giessenlanden.

Leden:

Piet en Tera Donk-Davelaar
tel. (0184) 652670, email pietentera@hotmail.com

Coby en Wout Kwakernaak
tel. (0184) 652414, email: woutencobykwakernaak@gmail.com

Redactie Nieuwsbrief:

Floor van der Rhee

tel 06-13505605

email: pcob.giessenlanden@gmail.com